

Vi skjuter upp KondisBrödernas besök på Wira Bruk till i vår!

Glädjande många Bröder med damer och vänner har anmält sig till besöket på Wira Bruk nu den 10 oktober. Men av olika praktiska anledningar måste vi tyvärr skjuta upp mötet till i vår. Anledningen är bl a att caféet, som egentligen är stängt, skulle ställa upp med ett alldeles för smalt sortiment. En del Bröder tål inte skaldjur, en del vill ha flera alternativ som andra mackor eller lunch.

MEN I VÅR ÄR DET FULL FART OCH FULLT SORTIMENT IGEN PÅ WIRA BRUK! TMU ÅTERKOMMER!

MEN TMU BJUDER ISTÄLLET IN TILL DET VÄLKÄNDA STOCKHOLMS-KONDITORIET VETE-KATTEN



Entré Kungsgatan 55, hörnet av Klara Norra Kyrkogata...



Härliga bakverk, mycket att välja på...

Vete-Katten grundades redan 1928 av en särdeles driven dam vid namn Ester Nordhammar. Hon hade en idé om ett starta ett enkelt konditori ”inrett som ett prästhem” med bakverk av högsta kvalitet. Det påstås att när någon frågade henne vad det nya konditoriet skulle heta svarade ”det vete katten”! Och på den vägen är det 90 år senare. Snacka om tradition!



Maffiga mackor...

OM Du redan anmält dig till Smirre eller skrivit upp dig på listan gäller det. Om vill avboka eller anmäla

**Dig så ring Smirre:
TELEFON: 0722-099 445**

Vi skjuter upp KondisBrödernas besök på Wira Bruk till i vår!

Glädjande många Bröder med damer och vänner har anmält sig till besöket på Wira Bruk nu den 10 oktober. Men av olika praktiska anledningar måste vi tyvärr skjuta upp mötet till i vår. Anledningen är bl a att caféet, som egentligen är stängt, skulle ställa upp med ett alldeles för smalt sortiment. En del Bröder tål inte skaldjur, en del vill ha flera alternativ som andra mackor eller lunch.

**MEN I VÅR ÄR DET FULL FART OCH FULLT SORTIMENT IGEN
PÅ WIRA BRUK! TMU ÅTERKOMMER!**